

Cursus natuurfilosofie

De natuurfilosofie is het fundament waarop een gezonde, natuurlijke levenswijze gebaseerd is. Ook de natuurvoedingsleer en de natuurgeneeswijzen zijn geworteld in de natuurfilosofie.

De natuur levert ons gezonde voedingsmiddelen en een heel arsenaal kruiden en andere gezondheidsbevorderende producten. In de natuur voelen we ons thuis, we komen er spontaan tot rust.

We zullen in deze filosofiecursus dan ook vooral het accent leggen op de natuurfilosofie, waarin de onverbreekelijke band tussen mens en natuur centraal staat. Zich verbonden voelen met de natuur en al wat leeft bevordert ons geluk en onze gezondheid.

We zullen ook ingaan op de basisfilosofie van de natuurgeneeswijzen. De beroemde arts Hippocrates benaderde zijn patiënten al vanuit deze filosofie. Van hem leerden we de volgende principes:

- o Alleen de natuur geneest
- o Maak van uw voedsel uw medicijn
- o Behandel de zieke in plaats van zijn ziekte

Wie de natuurfilosofie begrepen heeft, beseft dat de menselijke samenleving moet evolueren naar een samenleving waarin economische belangen ondergeschikt zijn aan ecologische belangen. Elk mens zal zijn bijdrage moeten leveren om ons leefmilieu te beschermen. Als we daar niet in slagen, zou de menselijke soort in de toekomst wel eens met uitsterven bedreigd kunnen worden.



Praktisch:

Data (schooljaar 2014/2015):
Keuze tussen donderdag/zaterdag

Donderdag: 22 februari **2015**
Zaterdag: 24 februari **2015**

Eén lesdag van 9.15u tot 16.15u

Docente: Ria Simoens
Plaats: Leslokaal van De Levensschool, Abdij van Tongerlo, (Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo)
Lesgeld: 60 Euro, te storten op rekeningnr BE56 9796 2609 4888
Betaling vóór 1 februari 2015

Inschrijving: per mail info@levensschool.be of telefoon 011/60 16 75
EN door storting van het lesgeld