

Cursus *beschouwingen over de dood*

Tijdens deze lesdag komen volgende thema's aan bod:

De dood gezien vanuit de 4-geleding: losmaken van het etherisch lichaam.

- Ontbinding: processen, duur
- Slaap versus dood

De dood als voleinding van een levenscyclus: fenomenologie van cyclische processen in de natuur. De dood als kunstgreep om meer/hoger leven te bereiken (3-geleding).

- Out of body experiences
- De dood als moment van vergeestelijking

Sprookjes, mythologie en verhalen rond de dood:

- Gods mildste engel
- De dood als peet (Grimm)
- De dood als metgezel (Hellinger)

Stadia van aanvaarding. Uit de systeemtherapie (familie-opstellingen):

- Ervaringen van zowel representanten als gestorvenen
- Niet-erkenning versus erkenning van gestorvenen
- Belang van het eren der doden: zij worden een bron van kracht
- Sterven als proces
- Het effect van moord

Het zesde gebod: "gij zult niet doden".

Vorbereiding/begeleiding van stervenden: houding en voorwaarden.

Houding van familie na overlijden.

Praktisch:

Data (schooljaar 2014/2015):
Keuze tussen donderdag/zaterdag
1 lesdag van 9.15u tot 16.15u

Donderdag:
23 oktober **2014**
Zaterdag:
25 oktober **2014**

Docent: Dr Johan Denis
Plaats: Leslokaal van De Levensschool, abdij van Tongerlo, (Abdijstraat 40, Tongerlo)
Lesgeld: 60 Euro, te storten op rekeningnr BE56 9796 2609 4888
Betaling vóór 1 oktober 2014
Inschrijving: per mail info@levensschool.be of telefoon 011/60 16 75
EN door storting van het lesgeld